

SKURUPARKEN



Snårskog eller riksintresse?

Information till boende i Nacka om ett politiskt beslut som både strider mot översiktsplaner, viljan hos dem som bor i området och vårt historiska arv.

Denna information syftar till att rädda Skuruparken från bebyggelse. Informationen har ingen politisk avsändare utan vi som står bakom detta finns inom alla politiska läger i Nacka. Denna information försöker på intet sätt att vara objektiv utan har ett uttalat syfte. De historiska fakta som presenteras är så vitt vi vet riktiga och är hämtade från: Lysator, Nordisk familjebok, Svenskt biografiskt handlexikon, Beskrifning över Stockholms län (Wilhelm Tham), Lantmäteriet, Nacka kommun och boende i Duvnäs och Skuru.

Vad är Skuruparken?



Skuruparkens "moderna" historia börjar med Gustav Vasa. Han upphävde Helge-Andes hus på Gråmunkeholmen - Riddarholmen - och flyttade fattigvården till Danvikens Hospital. Hospitalet fick Sicklaön i utbyte mot Ladugårdslandet. Pengar till driften fick hospitalet från gårdarna Hammarby, Sickla, Skuru, Duvnäs och Järla. Dåvarande Skuruparken tillhörde gästgiveriet i Skuru och brukades inte av någon av gårdarna. Kartan intill är från 1690 och visar parken med Skuru gård (B) och Skuru gästgiveri (12). Båda dessa byggnader finns än i dag. Skuru gård i form av Solsundahemmet och

gästgiveriet (gamla Skuru värds-
hus) som privatbostad.

På 1770-talet övertogs marken och Skuru av en sonson till Jean De Broen som hade kallats till Sverige 1722 av Jonas Alströmer för att starta ett kattunstryckeri (bomullstryckeri) på stora Sickla.

Fortifikatören och kaptenen Carl Råbergh var god vän med trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper som 1780 fått i uppdrag av Gustav III att anlägga en engelsk park i Haga (1780-1797). Den engelska parken var en modenyck vars syfte var att göra naturen än mer dramatisk än det naturliga. Råbergh och Piper upptäckte att marken söder om Skuru gård var perfekt för ett liknande projekt eftersom den stod obrukad. Vårds-
huset hade knappast haft något behov av att bruka skogen för sin försörjning och Duvnäs brukade sin utskog nordväst om Skuru.

Under åren 1789-92 anlades en engelsk park som kom att kallas Skuru Promenader. Parken hörde till de mer omtyckta utflykts-



målen för bättre bemedlade stockholmare under 1800-talet.

Skuru gård köptes på 1890-talet av grosshandlare P.G.L. Edin och ärvdes 1903 av barnen Selma och John Edin. Genom Lantmätare Axel Reinold Kruuse gjordes en

Varför är Skuruparken unik

ägostyckning 1904. Selma överlät 1905 sin del med mangårdsbyggnader och parkmark till Stockholms sjukhem. Den muntliga traditionen i Skuru säger att Selma satte som villkor för överlåtandet att parken skulle upplätas för rekreation och inte fick användas för annat ändamål. Under hela 1900-talet fortsatte Skuruparken att vara ett utflyktsmål för Stockholmare men betydelsen för de boende i området ökade också. Under 1900-talets första hälft "tältade" man i Skuruparken och på 30-talet så började man upplåta marken för kolonistugor.

Skuruparken var ända fram till 80-talets början en idyll där Duvnäs- och Skurubor fann ett andningshål bland välskötta kolonistugor och en levande parknatur. Från 80-talets mitt och till dags dato har parken "förslummats". De gamla stuginnehavarna har flyttat eftersom de är uppsagda. Parken har sakta förtvinat till ett tillstånd där politiker och exploatörer kan använda sin egen vanvård som argument för att bebygga parken.

Skuruparken är unik av många skäl. Parken utvecklades parallellt med anläggningen av Haga och användes som en plattform för att testa idéer av den tidens främsta trädgårdsarkitekter. Parkens topologi med sina två berg sporrade Fredrik Magnus Piper till grepp som var omöjliga på Haga. Det är nog ingen överdrift att påstå att Skuru Promenader bjöd på större lockelser än den kungliga parken - kanske bortsett från möjligheten att få se kungen.

Skuruparken har alltid varit öppen och bjöd stidigt på möjligheter för andra än de fräse att uppleva parkens skönhet. Med tiden blev parken allt mer folkets egendom, inte minst med tanke på att Skuru villasamhälle kom att befolkas av de hantverkare som byggt Saltsjöbaden, Duvnäs och Storängen.

Parkens värdefulla bestånd av ädellövskog är ett ännu levande minne av de förskönande omsorgerna för 200 år sedan. De många vackra ekarna är enbart de unika eftersom bestånd av "medelgammal" ek inte är vanliga.

Vad vill kommunen göra?

Områdesnämnden för Sicklaön har fattat beslut om att säga ja till startpromemoria för ny detaljplan för Skuruparken. I klartext innebär det, eftersom kommunstyrelsen sällan går emot områdesnämndens beslut, att arbetet för planläggning av 160 nya lägenheter, trafikplatser och byggnader för industri skall planeras i Skuruparken. Tillfartstrafik för området skall läggas på parkstigar som i dag fungerar som gångvägar för skolbarn och besökare i parken. Den dalgång som finns mellan parkens två berg skall bebyggas med punkthus vilket i praktiken innebär att tillträde till parken blir omöjlig.

Det märkliga med nämndens beslut är att det strider mot den översiktsplan kommunen faställt där Skuruparken är avsatt som grönområde. Det strider också mot det riksintresse som parken utgör och sist men inte minst strider det mot folkviljan i området.



Vad kan kommunen göra?

En kommun består av dess invånare. Våra politiker är valda för att vara invånarnas företrädare och förvalta deras intressen. Ibland kan den lokala viljan strida mot riksintressen men när det gäller Skuruparken så sammanfaller riksintresset med den lokala viljan.

Vi har förståelse för att byggföretag vill bygga bostäder och att en del av det politiska arbetet innebär att finna lösningar där kommun och byggare går hand i hand. Det får dock inte vara så att medveten vanvård skall fungera som ett instrument för att motivera raserande av allmänintressen.

Varför kan inte Nacka kommun likt Gustav Vasa byta mark med JM-Bygg. På det sättet räddar kommunen en unik miljö. Det sägs att JM betalade 15 miljoner för Skuruparken i den stora markaffär man gjorde med Stockholms sjukhem och eftersom strandskyddet ändå omöjliggör bebyggelse i hela parken så blir det inte så stor markbit kommunen får avstå.

Politik är att vilja så visa nu - Langby, Nordström, Saläng och alla ni andra att det finns vilja i ert handlande - för vi vill behålla Skuruparken.

Vad kan du göra?

Börja med att bilda dig en uppfattning. Det är viktigt att inte tuga. Den som tiger samtycker. Det är inte svårt att protestera. Runt i kommunen finner du listor för namninsamlingar mot beslutet. Kontakta din politiker. Det är

något som alla politiker uppskattar. Det finns ingen politiker i Nacka som gick till val på att bebygga Skuruparken. Låt oss gemensamt se till att så inte blir fallet i nästa val.

Besök: www.skuruparken.se

Visa ditt missnöje genom att sätta ditt namn på vår elektroniska protestlista.

Kontakta din politiker - ring 718 80 00 eller sänd e-post.

Skriv bara "bygg inte i Skuruparken" och sänd till:

Moderaterna

Socialdemokraterna

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Erik Langby

Niklas Nordström

Stefan Saläng

Peter Flensburg

Klas Eriksson

Rolf Wasteson

erik.langby@nacka.se

niklas.nordstrom@nacka.se

stefan.salang@nacka.se

peter.flensburg@nacka.se

klas.eriksson@nacka.se

rolf.wasteson@nacka.se

Eller kontakta Aktionsgruppen Rädda Skuruparken

Gunilla Ingmar

716 98 75

Carin Andersson

718 49 56

Mats Jansson

070-518 54 39